

**Verzonden:** vrijdag 22 april 2022 13:03

**Aan:** [maurik@caritasbetuwewest.nl](mailto:maurik@caritasbetuwewest.nl)

**Onderwerp:** Ineke van Rijswijk en collega's

Vanmorgen werd ik verrast door een bezoek van mw.Ineke v. Rijswijk van uw organisatie.

Namens u allen , ontving ik na een al maandenlange strijd van voedseltekorten een heel bijzonder cadeaukaartje waarmee ik bij de jumbo wat boodschappen mag gaan halen en ontving ik heerlijk fruit.

Ik wil u laten weten dat ik diep ontroerd ben door uw hartverwarmende en verlossende gift , die voor mij als een engel naar me toegebracht is .Ik voel me zo gelukkig door uw liefdevolle steun, en mijn geloof dat er nog goede liefdevolle mensen op aarde rondlopen, is weer bevestigd, want ik begon dit al aardig te verliezen .

Echt als ik weer bij machte ben om iets voor mijn medemensen te doen, zal ik dat met beide handen aangrijpen .

Ik wil u laten weten dat ik enorm dankbaar ben en ik uw goede harten nooit vergeten zal!

En vanavond eet ik weer eens lekker veel groenten met een klein stukje vlees, iets wat ik al in geen maanden meer op mn bordje gezien heb .

Dank duizendmaal Dank !!! voor uw goedheid en uw hulp! 

--

*Hartelijke groeten ,*

“Een dankbare ontvanger van hulp van de Caritas Werkgroep Maurik”